

Eidsbergsang fra 1910

Av Ole H. Mysen

«Jubelsangen. Sangen om Eidsberg» diktet av Ole H. Mysen 3. oktober 1910. Han var født på Nordre Mysen i 1830, og døde på Berg i 1923, 93 år gammel. (Indre Smaalenenes Avis 20.2.1985)

En herlig bygd jeg kjender
Og Eidsberg er dens Navn
Med Glommen i Sydenden
I Nord-Øst en Fjeldrand
Hvorfra det helder sydlig
Og yndigt ligger til,
Har mange gode gaarder
Og Herligheter til.

Af gode Kjøreveie,
Det godt forsynet er,
Jernbane midt i Bygden
Med fire Stationer,
Hvor der er Tælegraf,
Som man benytte kan,
Og Tælefon i Huset
Hos nesten hver
Gaardmand.

Fire Luther Kirker
Og Prester to er der,
Mange Lærerinder
Og Lærer er fler.
Daglig gaa Børn paa Skole
Og lære kan de der
Saa meget at de ikke
Behøver lære mer.

Ved Mysen der er Foged,
Sorenskriver og Lensmand,
Tre Overretssagførere,
Som Folket hjelpe kan.
Og for Helbredens Skyld
Et Apothek er der,
Og to bosatte Doktorer,
Som lege kan enhver.

Ved Mysen er saa herligt
som Klondyke var før,
Og vil du nyde Glæden
Du dit da komme bør.
Hvor Handelsmand dig byder,
Og bringer til dit Hjem
Mad, Drikke, Sko og Klæder
Og hva de ønsker dem.

Af Kaffe, Mad og Logi
Saa er det nok at faa,
Vil du ha Skyds og kjøre,
Hesten straks ferdig staa.
Og Gaden til hver tid
Er gruset tør og pen,
Og vil du gaa en Tur
Saa er du lige ven.

Dit Verelse holdes rent,
Ja varmt og oplyst,
Der kjendes ikke Sygdom
Og ei bedrag og List.
Thi Folk er der saa gode,
Som Mor mod Barnet er.
Det fins ei Sted paa Jorden
Hvor du kan faa det ber.

Selskabelige
Sammenkomster
Hver Aften holdes der,
Med Taler, Sang og Musik
Og glæde for enhver.
Der kan du ha det hyggelig
Til klokken den er tolv,
Om Morgen kan du sove
Saa længe som du vil.

Vil du en Pige have
Ved Mysen er at faa,
Af unge smukke Piger,
Som og staa høit på straa.
Med rosenrøde Kinder,
Gult Haar og Øine Blaa.
Med Kjole som er fin, fin
Og Hat med Fjere paa.

Hvor alting er saa herligt
Det vidtom er bekjendt,
Saa Amerikastrømmen
Sin Retning did har vendt.
Thi did er Folk Ankommet
Fra mange andre Land,
Fra Danmark, Sverige –
Og Tyskland